

# Tıp ya da Din gezegenimizi büyük bir felaketten kurtarabilir mi ?

George Vithoulkas

(LINKS dergisi 1999 Aralık sayısında yayınlanan bir makaleye cevaben)

Şu konuyu da genişletmek istiyorum: Gezegenel bir bilinç yaratmada bilginin önemi

**Şu anda dünya işleri yanlış yöne doğru gidiyor. Dünyamız, gezegenin her köşesindeki savaşlarla, soykırımlara yol açan uranyum katkılı silahlarla, toplumlar arasındaki küresel nefretle, küresel ekolojik yıkımla, küresel hastalıklarla, küresel suçlarla ve küresel ahlaksızlıkla büyük bir felakete doğru gidiyor.**

**Soru şudur : Bu kadar yıkıcı gidişatın yönünü değiştirmek için bir şeyler yapılabilir mi?**

Aşağıdaki analiz, bir gezegenel bilinç düzeyinin yanı sıra, gezegenel bilinçaltı diyebileceğimiz vicdanımızın karanlık bir tarafının da olduğu sonucuna ulaşıyor. Bu seviyelerin nasıl oluştuğunu ve işlediğini anlayanlar, onları manipüle edebilir ve dünyayı yıkıma sürükleyecek şekilde yönetebilirler.

İnsanlığın topyekün yok oluştan kurtulmasının tek yolu, doğru bilgi ve anlayışla, kolektif olarak mevcut durumu aşan daha yüksek bir bilinç durumuna girmektir.

## **Kozmik yasaların çiğnenmesi**

İnsan, mikrokozmostan makrokozmosa uzanan sonsuz form ve enerji zincirinin yalnızca küçük bir halkasıdır.

Tüm bu formlar ve varlıklar, tüm bu sonsuz karmaşıklıkların oyun alanı haline gelen İnsanlara şu veya bu şekilde kendi yasalarını empoze etmektedir.

Elbette, **içinde yaşadığımız kanunların tamamının farkında değiliz.** Virüs ve mikropların kanunları, hayatımızın bağlı olduğu hassas denge ve uzayın henüz insanların bilmediği kanunları var ama kesin olan şudur ki: bu yasaları görmezden gelmek, direnmek veya umursamamak bu yasaları bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulamak akıllıca bir davranış değildir ve mutlaka kaçınılmaz yan etkileri olacaktır.

Madde olarak algıladığımız ve deneyimlediğimiz formları yaratmak için bir araya gelen enerjilerin uyumlu bir akışı vardır. Bu sonsuz karmaşanın işleyişinin düzenli ve simbiyotik bir şekilde bir arada varlığını sürdürebilmesi için Kozmos'un tamamı belirli yasa ve ilkeleri izler.

**İnsanlar uzun zamandır bu yasaları çiğneyebileceğimize karar verdiler;** onları görmezden gelip yine de yakalanmayabiliriz ve bedelini ödemeyebiliriz. Ancak bu eylemlerin sonucunda insani felaketler ve özellikle de çağımızın hastalıklarını yarattık.

**Hastalıklar, kozmik enerjilerin uyumlu akışının bozulmasının net sonucudur.**

Rahatsızlık, **insanın kendi özgür iradesi dışında** edindiği düşünce, duygu veya eylemlerle harekete geçen bu yasaların ciddi şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanır.

İnsanoğlunun varolduğu andan itibaren doğru ya da yanlış kavramına katılmasına izin verilmiştir. İnsan, gezegende **özgür iradeye sahip** olan ve adaletin mi yoksa adaletsizliğin mi, özgürlük yolunu mu yoksa köleliğin yolunu mu, sevginin mi yoksa nefretin yolunu mu takip edeceğine karar verebilen tek canlı varlıktır. Bütün bunlar elbette semboliktir, ancak temel gerçek şu ki, insan özgürdür ve bu gezegen üzerinde yapıcı veya yıkıcı güçleri ve fikirleri kullanabilme yeteneğine sahiptir.

İnsanlar, potansiyel olarak **diğer insanları yok edebilecek** tek canlı varlıktır; kendi ırkına sahip olması, başka hiçbir canlıda bulamadığımız bir davranıştır. Hayvanlar yaşamak için öldürürler ama asla kendi türlerini yok etmek için öldürmezler.

İnsanlar birbirlerini yok etmenin yanı sıra içinde yaşadığı çevreyi de yok edebilirler.

Bu nedenle, yalnızca insanların ve onlarla bağlantılı çevrenin öncelikli olarak tehlike altında olduğu ve hastalıklardan etkilendiği anlaşılmaktadır.

Seri üretime tabi tutulan ve fabrikalarda yaşayan tavuklar sık sık hastalanıyor, sürekli antibiyotiğe ihtiyaç duyuyor ama doğada özgürce yaşayan tavuklar bu durumda olmuyor.

**Sonuçta yaban hayatın genel olarak insanlar tarafından kontrol edilen çevreye göre çok daha az hastalığa sahip olduğu ortaya çıkıyor.**

**Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç, Evren'deki hastalıkları herkesten veya her şeyden çok insanların yarattığıdır.**

İnsanoğlu, yaptığı kötülüklerle bu hiperkozmetik düzeni, bu İlahi Uyumu, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bozmuştur.

Gerçek Şifacı artık insanların içindeki bu İlahi Uyumu yeniden tesis etmeye, kendi yarattığı ve kendi başına getirdiği hastalık kötülüğünü yok etmek için çağırıyor. Bu kadar yüksek bir görevi yerine getirmek adına böyle bir şifacının Kozmos ile uyum içinde mi olması gerektiği, yoksa bu işi herhangi birinin yapip yapamayacağı sorusu ortaya çıkıyor.

Bu İlahi düzenin, hekimlik yapıyormuş gibi davranan kötü bir adam aracılığıyla mı, yoksa başkasını pek umursamayan, sadece kendini düşünen bir kişi aracılığıyla mı yeniden kurulabileceğini hayal etmek mümkün müdür?

Geleneksel tıbbın her ne kadar işe yarıyor gibi görünse de kimyasal ilaçlar, hormonlar ve ameliyatlar gibi şiddet içeren yöntemlere başvurduğunu herkes kolaylıkla görebilir. Sanki tüm dünyanın saldırganlığı konvansiyonel tıpta da yansıma buluyor.

**İnsanları kimyasal ilaçlarla tedavi eden geleneksel tıp, insan vücudundaki mikrokozmosun ekolojisini tahrip ediyor, yan etkiler ve kronik durumlar yaratıyor ve dolayısıyla sorunu daha ciddi ve rahatsız edici daha derin bir düzeye aktarıyor.** Bu nedenle onları gerçek şifacılar olarak değil, deprem geldiğinde tüm binanın çökeceği, sarsıntının stresine dayanamayacağı gerçeğini göz ardı ederek, sadece çatlayan bir duvarı onaran ustalar olarak değerlendirebiliriz.

Yani başka türde şifacılar ortaya çıkması gerekiyor.

Aslında şu anda neredeyse tüm gerçek şifalar, geleneksel tıbbın dışında, homeopati, akupunktur, osteopati vb. yoluyla, birçok yörede basit bitkisel reçetelerle basit insanlar tarafından ve hatta inanç yoluyla gerçekleşti.

Bu da diğer taraf; barışçıl bir gelişim için olanaklar.

Homeopati ile şifada başka bir boyuta geçtik; Homeopati, şifa metodolojilerinde bir kuantum sıçramasıdır; geleneksel tıp tarafından kullanılan kimyasal boyuttan tamamen farklı, üst düzey bir boyuttur. Korkunç sonuçları ve yan etkileri bulunan kimya tıbbını aştık ve daha yüksek bir seviyede, "enerji" boyutuna girdik. Hastalıklarla mücadele etmek için enerjileri kullanmayı ve yönlendirmeyi başardık.

**Ancak dikkatli olmalıyız:** şayet maddesel tıpta, **madde-kimya-ilaç** ile çalışan tıp doktorları üzerinde bir tür ahlaki veya etik kontrole ihtiyaç duyulduysa, iyileşmenin bu yeni boyutunda **dürüstlük ve samimiyete ihtiyaç vardır, hatta nu noktada ahlak en zorunlu duygudur.**

Dış görünüşleri ya da herhangi bir dine bağlılıkları ile değil de Tanrı'ya içten bağlılığı olan, **bilinçlerinin en derinlerinde** Tanrı korkusu bulunan gerçekten inançlı şifacılarımız olmalıdır.

Bugün böyle bir bireyi bulmak kolay mı, yoksa toplumun yapısı bu tür insanları inkar edip dışlıyor mu?

Bunu öğrenmek için şu soruları sormalıyız: Bugünkü bilinç düzeyimiz nedir? Daha yüksek bir bilince sahip gerçek şifacıların ortaya çıkmasına izin verecek kadar yüksek mi? Mevcut sosyal ve politik yapılarımız ruhsal olarak daha yüksek bir insan türünün gelişimini teşvik ediyor mu, yoksa tam tersine onları dışlıyor mu?

Açıkçası, iyileştirme yeteneğinin yanı sıra inançlı bir yapıya da sahip olması gereken bireylere küresel bir ihtiyaç var.

Ancak tıp ve din arasındaki ilişkiyi incelemeyen ve insan zihni ile ruhunun bu iki önemli faaliyetinin bir bireyde bir arada var olup olmadığını görmeye çalışmadan önce, ahlak ve inanç konularına ve gezegenimizin bugün içinde bulunduğu ruhsal duruma hızlı bir şekilde göz atmamız gerektiğini düşünüyorum..

Ancak o zaman dinin tıptaki rolünü inceleyebiliriz; bilimsel ve dinsel iki faaliyetin aynı kişide birbirine bağlanıp **bir arada bulunup bulunamayacağını** veya dinsel düşünce ve duyguların tıpta sözde "ilerleme"yi engellememesi için mümkün olduğunca birbirinden uzak tutulup tutulamayacağını inceleyebiliriz.

Eminim ki bugün burada toplanan insanların çoğu, şifa verme ile görevlendirilenlerin de inançlı dindar insanlar, Tanrı'nın kulları olması gerektiğine inanıyor veya inanmak istiyor. Onlar eski zamanların arınmış inisiyeleri gibi çok yüksek bir maneviyat düzeyinde olmalı; çünkü o dönemde maneviyat ve tıp birbirinden ayrılamaz iki işlevdi.

Benim de aynı dileklere sahip olduğumu belirtmek isterim; gezegenin tamamının bugünkü halinden daha yüksek bir maneviyata geldiğini, tıbbın dini ve ahlaki duygu ve düşüncelerden ayrı tutulmadığını görmek isterim.

'İlaç' yoluyla insanın insana yaşattığı muazzam sömürünün sona erdiğini ve hastaların kaybettikleri sağlıklarına kavuşma arzusunun artık çoğunlukla ilaç şirketlerinin saldırgan sömürüsü olmaktan çıktığını görmek istiyorum.

Ancak böyle bir duruma geçebilmek için, benim inancım şu ki, **bir bilinç dönüşümü gereklidir.**

**Böyle bir dönüşüm mümkün müdür?**

Gelin şu andaki durumun tam olarak ne olduğunu inceleyelim.

Hepimiz **gezegenel bilinç** diye bir şeyin var olduğuna dair genel ve oldukça soyut kavrama aşınayız.

Ancak değil **gezegenel bilinç** ifadesini, **bilinç terimini tanımlamak** bile zaten çok zordur.

Bu nedenle kısa bir tanım vermeye çalışacağım. Bilinç, **her birimizin nesnel Gerçeğin anlaşılmasına katılma derecesidir.** Hiçbir vücut mutlak gerçeğe sahip değildir ancak her birimiz gerçeğe göreceli bir şekilde katılmaktayız. Nesnel hakikat anlayışına ne kadar yaklaşabilirsek bilincimiz de o kadar yüksek olur.

Bu nedenle, her birimizin sahip olduđu bireysel bilinç düzeyi, hakikat anlayışı, kolektif olarak ele alındığında gezegensel bilinci şekillendirir ve inşa eder. Bu, her birimizin bilinç düzeyinin birlikte oluşturduđu kolektif net sonuçtur.

Bir örnek vereceğim: Mesela gezegendeki herkes tüm hayvanların veya tüm yabancı ağaçların yok edilmesi konusunda hemfikir olsaydı, bu inanç çok güçlü olurdu ve gezegensel bilincimizin sağlam bir parçasını oluştururdu, o zaman da eylemlerimiz, buna göre yön alırdı.

Ama eğer herkes değil de çoğunluk bu şekilde düşünseydi o zaman yine gezegensel bilinç buna göre şekillenirdi ama o kadar güçlü ya da sağlam bir şekilde olmazdı. Eğer herkes yasa dışı uyuşturucuların bizim için iyi olduğuna ve yasal olması gerektiğine inanıyor olsaydı, bunu engelleyecek hiçbir şey olmazdı. Ancak böyle bir kavrama direnecek yeterli insan varsa kararlar farklı bir düzende oluşur. Başka bir örnek şu olabilir; eğer insanlar birbirlerinden nefret ediyorsa, gezegensel bilinç, kötülük ve nefretle dolu olacaktır. İnsanların, komünizmin büyük bir kötülük olduğuna ve nükleer silahlarla ortadan kaldırılması gerektiğine inandırıldığı, komünist dünyanın ise işçilerin kanını emen asıl suçlunun kapitalizm olduğuna ve bunun yerine radikal yöntemlerle ortadan kaldırılması gerektiğine inandırıldığı bir dönem vardı. Bu örnekler, bu tür kararlara karşı düşüncede olan, yüksek bilinç durumları ile insanları etkileyebilecek, bir denge sağlayabilecek ve yaşayabileceğimiz korkunç sonuçları ve belki de nihai yıkımı önleyebilecek yeterli sayıda insanın olmaması durumunda medyanın genel bilinci nasıl şekillendirebileceğini göstermektedir.

**Yani eğer birkaç kişi ya da belirli bir grup, gezegensel bilinci istedikleri gibi şekillendirmek için medyayı manipüle edecek ve yönlendirecek mali güce sahip olsaydı, aslında dünyayı yönetebilirlerdi.**

Faşist rejimin propaganda kampanyasıyla benzer bir deneyin küçük ölçeklisi yapılmıştı, neyseki o dönemde tüm dünyayı etkileyecek bir medya gücüne sahip değillerdi.

Bugün aynı şeyin, mali açıdan güçlü yeni bir grup tarafından, ister Yunan, ister Alman Amerikalı, ister Yahudi olsun, propagandalarıyla tüm dünya medyasına hakim olabilecek yeni bir grup tarafından daha kurnazca gerçekleşmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Günümüzde çoğunlukla medya tarafından formüle edilen kolektif bilince kısaca göz atmak istersek, T.V. programları, gazeteler, dergiler, gazeteler, radyolar vb. aracılığıyla gönderilen haberlere ve resimlere bakmamız yeterli olacaktır. Medya aracılığıyla tanık olduğumuz şey, gezegenin savaşlarla, cinayetlerle, her türlü suçla, rekabetle ve yanlış bilgilerle dolu olduğudur. Tüm bu vahşetlerin nihai sonucu, bireyin böyle düşmanca bir dünyada hayatta kalabilmek için sürekli savunma halinde olması gerektiği izlenimine kapılmasıdır; bu nedenle de öldürülmeden önce öldürmesi gerekmektedir.

Bugün toplumumuzun her düzeyinde, bireyler arasında, aileler arasında, şirketler arasında, insan grupları arasında ve uluslar arasında gerçekte olan şey de budur.

Bugün medya aracılığıyla kendi bilincimize yansıtılan genel tablo üzücüdür. Adeta dünyada asil, doğru, ilham veren veya moral veren hiçbir şey olmuyormuş gibi yansıtıyor. Eğer gezegendeki faaliyetlerin bu tarafı da medya tarafından desteklenseydi, dünya resminin farklı olacağından emin olabilirsiniz.

Bu gezegenin her zaman iyilik ve adalet güçlerine, sevgi ve bilgiğe sahip ruhani emsallerine, gerçek dindar insanlarına ve azizlerine sahip olmadığı anlamına gelmez, ancak bu tür insanlar gizlenir ve gezegenin medyasından uzak dururlar, dolayısıyla onların kitleler üzerindeki anında veya doğrudan etkileri zorunlu olarak en aza indirilir.

Eğer günümüz medyasının gücüne karşı koyabilecek bireyler olmasaydı şu anda tüm gezegen yanıyor olurdu. Anlayan ve direnenler, gezegensel bilinci olumsuz yönde şekillendirme eğiliminde olan kötü faaliyetlere karşı dengeleyici bir güç oluştururlar.

Bu bilinç asla durağan değildir, daima yukarı veya aşağı hareket eder ve gündün güne değişebilir. **Böyle bir değişim çoğu zaman doğrusaldır, ancak geçmişi aşan yeni bir bilinç durumu olarak tezahür eden bir kuantum sıçramasıyla aniden dramatik bir şekilde değişebilir.**

**Gezegensel bilinçaltı tezahürünün** inanıyorum ki şu anda gezegenin manevi tarihinin en karanlık döneminden geçtiğine ve bu nedenle negatif güçlerin en üstte konumlandığına ve kontrolü elinde tuttuğuna inanıyorum.

Bu nedenle, bugün günlük yaşamımızda tezahür eden düşünce ve duyguların **niteliği**, kolektif olarak, bugün deneyimlediğimiz gezegensel bilincimizin olumsuz **niteliğini** oluşturur ve aynı zamanda bütün bir ırk olarak içinde yaşadığımız gerçeğin veya yanılısamanın derecesinin sinyalini verir.

Bununla ne demek istediğimi açıklayacağım: Bir bütün olarak gezegenin, gezegensel bilinc dışında, **gezegensel bir hiperbilincin** yanı sıra bir de **gezegensel bilinçaltına** sahip olduğu fikrini ortaya atmak istiyorum. Bu tür fikirlerin pratik yönlerine değinmeye çalışırsak, böyle **gezegensel bir bilinçaltının nasıl oluştuğunun** mekaniğini, günlük hayatımızdaki etkilerinin neler olduğunu, kökenlerini ve günlük yaşamımızı etkileme yollarını araştırır bunların izini sürebiliriz.

Böyle bir konunun araştırılması elbette basit değildir ve bu tür bir konuşmayla özetlenemez ancak ana fikirlerimi özetlemeye çalışacağım.

Bugün dünyamızda olup bitenlerin çoğunun, **gizli örgütlerde** alınan fikir ve kararlardan, **hiçbir zaman açık ve şeffaf olmayan siyasi iktidar merkezlerinden** kaynaklandığı kesinlikle doğru ve açıktır.

Bu merkezler hangileridir?

1. Şu anda CIA, Mossad, KGB gibi gizli servislerde ve topluluklarda milyonlarca olmasa da yüzbinlerce insan çalışıyor. Her ülke bu bilgi ve güç merkezlerini olabildiğince gizli ve verimli bir şekilde organize etmeye çalışıyor.

Bu tür örgütlere tüm aşağılık kompleksleri, verimsizlikleri ve eksiklikleriyle, ama yine de kişisel güce susamışların nasıl bir insan olduğunu kolayca hayal edebiliriz. Başkalarına hükmetme, başkalarını sömürme, insani değerleri hiçe sayarak başkaları üzerinde güç kullanma ve buna rağmen büyük bir ikiyüzlülükle yaptıklarının başkalarının iyiliği ve ülkelerinin yararına olduğunu iddia edenlerdir.

**Dolayısıyla bu tür bireylerin alabileceği karar türlerini hayal etmek mümkündür.**

Gerçek şu ki bu kişiler sadece maddi kazanç için çalışmaktadırlar. Gezegenin karşı karşıya olduğu acil ve daha geniş kapsamlı sorunları görmezden gelen küçük, ayrıcalıklı bir lider grubunun çıkarlarına hizmet etmektedirler.

Bunlar “düşmanlarımızı ezelim”, “büyük ülkeleri küçük ülkelere bölelim ki daha kolay kontrol edelim, sonunda yutalım vs.” gibi kararların alındığı merkezlerdir.

İnsanlar genellikle bir hükümet binasının -sembolik olmak gerekirse- **bodrum katında** bir masa etrafında oturuyor ve bu fikirleri açıkça tartışıyorlar.

Kör milliyetçilik adına en büyük suçları, toplu katliamları, savaşları planlamaya ve uygulamaya, bazen de bütün ulusların veya etnik grupların ortadan kaldırılmasını planlamaya hazırlar. Hitler'in yaptığı ilk provanın meyvelerini herkes tattı. Bir milletin diğerine karşı milliyetçi nefretini ateşleyen, iki milleti,

hatta iki etnik grubu çatışmaya ve savaşa sokmaktan keyif alan onlardır. Bu tür insanların sahip olduğu bilinç düzeyini hayal edebilirsiniz, ancak tutumları ve kararları hükümetlerdeki idari makamların merkezlerine yansıtıldığında çok önemli ve katalizör rol oynayacaktır.

Neyse ki, dengesiz bir kişinin bir süre bu kadar yanlış yaptıktan sonra psikolojik krize girmesi ve bir rahibe ziyaret ederek kötülüklerini itiraf etmesi ya da psikiyatriste sırrını anlatması gibi yollarla, bu tür faaliyetler açığa çıkabilir.

Zaman zaman bu gizli örgütler içerisinde yer alan bir insandan kahramanca bir ses yükselerek, genellikle de kendi hayatını riske atarak, bu tür uygulamaları ifşa ederek, kınayarak, insan bilincinin bodrum katlarında alınan çalınca kararları, dehşet verici uygulamaları, kanlı eylemleri, toplumun derinliklerindeki bu tür örgütlenmelerde hüküm süren çılgınlıkları bizlere açıklar ama yine de kimsenin bu konuda bir şey yapması mümkün görünmemektedir.

İtirafı aracılığıyla, **gezegenin bilinçaltının** bu karanlık ve gizli seviyelerinde neler olup bittiğinin farkındalığını **bilinçli gezegen seviyemize** taşırlar.

2. Bu seviyelerdeki kolektif olumsuz faaliyetlerin ikinci grubu, farklı ülke ve etnik grupların organize suç, yasa dışı uyuşturucu, silah kaçakçılığı vb. ile uğraşan **mafyalardır**. Tüm bu faaliyetler toplumlarımızın karanlık bilinçaltı düzeylerinde gerçekleşmektedir. Bu tür topluluklara ne tür insanların katılacağını herkes bilir, tanımlamaya gerek yoktur. Bu tür organizasyonların günlük hayatımızda, bilinç düzeyimizde yarattığı etkiyi herkes bilir, etkileri hakkında fikir edinmek için sadece haberleri ve televizyon filmlerini izlemeniz yeterlidir.

3. En güçlü olan üçüncü grup, dünya ekonomisine ilişkin önemli ama gizli kararlar alan ve onları da fedakar duygularla değil, açgözlülük ve güçle yönlendiren süper zenginler grubudur.

4. Yeraltı dünyası dediğimiz diğer tüm faaliyetler.

Bu insan grupları, **karanlık gezegensel bilinçaltımızın çekirdeği** dediğim şeyi oluştururlar. Karanlıktır, olumsuzdur ve çok güçlüdür çünkü kendi iradelerini yansıtmaya ve dayatma araçlarına sahiptirler.

Milletlerin bilinçaltının derinliklerinde büyüyen ve sonunda medyanın kontrolü yoluyla yüze çıkıp günlük hayatımıza etki eden tüm kötülükleri besleyen merkezlerdir bunlar.

Örneğin, bu gizli servislerin Hükümet Karar Merkezlerine sundukları raporlar aracılığıyla çeşitli Hükümetlerin kararlarını ve eylemlerini nasıl etkilediğini ve yönlendirdiğini görmek çok ilginçtir.

Şimdi **gezegensel bilincin bir sonraki seviyesinin nasıl oluştuğunu ve bilinçaltı seviyesinden nasıl etkilendiğini görelim.**

Devlet adamlarının, bilim insanlarının, kanaat önderlerinin, medya mensuplarının ve en son vatandaşa kadar her bireyin bilinç düzeyi toplu olarak ele alındığında çağımızın gündelik **gezegensel bilincini** oluştururlar.

Her birimiz bu **bilincin** oluşumuna katılmaktayız. Seçim özgürlüğüne sahip olduğumuz için doğruyu ya da yanlış seçerken herkes bundan sorumludur. Ortağımızın işini elinden almak için sabote etmeyi seçtiğimizde, yanımızdaki insanların acılarını görmezden gelip sadece kendi zevklerimiz peşinde koşmayı seçtiğimizde, fevkalade zengin olmak için ölü bedenlerin üzerinden geçmeyi seçtiğimizde, bu eylemlerle **gezegenimizin bilincinin** yeniden biçimlendirilmesine ve yeniden şekillendirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Hiç kimse yeryüzünde cehennemi yaratmanın sorumluluğundan muaf tutulamaz.

Neden? Çünkü hepimiz öyle ya da böyle bu ve buna benzer uygulamaların içindeyiz. Biz biriz ve **bilinçaltı seviyelerin bilinçli günlük yaşamlarımızı** etkilediği büyük bir beden parçasıyız.

### **Mevcut durumu açacak gezegensel bir hiper-bilincin oluşumu**

Gezegen olarak umudumuz, yeterli sayıda evrimleşmiş bireyin, genel bilinçte tam bir dönüşüme, radikal bir değişime, **kuantum sıçramasına neden olacak kritik noktaya ulaşacak kadar yüksek bir bilinç düzeyine ulaşması olacaktır ve sonuç olarak mevcut durumu tamamen açacak gezegensel bir hiper bilinç oluşacaktır.**

Görünüş aksi yönde olsa da, şu anda böylesine değişen bir bilinç durumunun hızla oluştuğuna inanıyorum.

Bu amaç doğrultusunda sessizce çalışan bireyler var.

Şimdiye kadar insan zihninin temel olarak beş faaliyet alanı olduğunu ve bireylerin bunlardan birinde uzmanlaşabileceğini biliyorduk.

Bu alanlar şunlardı:

- 1. bilimsel**
- 2. sanatsal**
- 3. felsefi**
- 4. dini**
- 5. görülen, bilinen, yaşanan, deneyimsel dünyanın ötesine geçen transandantal mistik alan**

Umudumuz, yeterli sayıda bireyin insan potansiyelinin tüm bu niteliklerini fark etmesi ve kendi içinde birleştirmesidir.

Otuz yıllık geçmişte bile, farklı disiplinlerde yer alan bu grupların her biri **birbiriyle karşı karşıyaydı** ve her biri en yüksek gerçeğe sahip olduğuna inanıyordu. Bilim adamları, bırakın mutasavvıfları, **dindarlarla oturup tartışmazlardı**. Dindar insanlar, filozoflar veya bilim adamlarıyla karşı karşıyaydı, sanatçılar tüm gruplar arasında en anlayışlı olanıydı, ancak çok azı onları ciddiye aldı vs. Tüm bu niteliklere sahip insanları bir arada bulmak nadirdi ve çoğunlukla gereksiz olanı, saldırganı, ikiyüzlüyü ve ahlaksız olanı teşvik eden medyanın yarattığı ve hala yaratmakta olduğu kafa karıştırıcı “gürültü” yüzünden onları tanımak çok zordu. Çağımızda bariz bir değişim var gibi görünüyor. Birbirini kabul etme yönünde bir eğilim geliyor. Hatta tüm **bu etkinliklerin aynı bireyde birleşmesine doğru gidiyoruz**. Yeni tip birey, Yeni Erkek ya da Kadın, müziği ve tiyatroyu seven ama aynı zamanda bilimi, yaşamın daha geniş konularını (felsefi taraf) araştırmaya kendini adanmış kişi olacaktır, yalnızca Tanrı'ya inanmakla kalmayacak (dinsel taraf), aynı zamanda O'nunla gerçek bir birliktelik içinde olmayı da isteyecektir (mistik taraf).

Bu tür bireyler şu anda gizli bir eğilim oluşturuyor, çok açık olmasa da yine de hızlı ve güçlü bir şekilde geliyor. Önemli olan, bu yeni bireyin, günümüzün kötülüklerine karşı doğal bir tepki olarak, hiç kimsenin veya hiçbir ülkenin örgütlenmediği, yalnızca vicdanının yönlendirdiği, doğal bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

Böyle insanlar, bilim adamı ise sanatın kıymetini bilecek, dinin, felsefenin değerini inkar etmeyecek, Tanrı ile doğrudan birlik içinde olmaya çalışacaklardır. Ve, insan çabasının farklı alanlarında faaliyet gösteren her bireyin bu konudaki katkısı anlaşılacaktır.

Şu anda halen böylesine yeni bir insan tipinin başlangıcındayız ve şu ya da bu türden fanatikler değil, Bütün Bir İnsan olabilmek için atılması gereken pekçok adım vardır.

Bunca yüzyıl boyunca insan zihninin farklı işlevlerini birbirinden ayırıp kopardık ve bunun sonucunda yer için, para için, fikir için, din için birbirleriyle kavga eden, doğru olduğunu düşündüğü şeyleri başkalarına empoze etmek için mücadele eden şizofrenik bir dünya yarattık.

Günümüzün hükümetleri özerk olamayıp, mali açıdan güçlü olanlar tarafından yönetilen ve yönlendirilen gizli servislerin raporlarından etkilenmektedir. Bu hükümetler, geçici başarının sarhoşluğu içinde yaşayan hırslı ama saldırgan bireylerden oluşur.

Aslında kafa karışıklığı içindedirler ve iktidarda kalma dürtüsü ile baskılara yenilerek göreceli olarak düşük bilinç düzeylerini ve Hakikat'e katılımdaki paylarını kaybederler.

Bu kayıptan sonra artık lider olamazlar, ama yine de öyle olduklarını sanırlar, hırslarının kölesi olurlar.

Neyse ki ortaya çıkan **gerçek** liderlik, **birleşik bir tutumun** gerekliliğini anlamaktan geçiyor. Bir bilim adamının veya şifacının bir Tanrı adamı olması, aynı şekilde bir Tanrı adamının da bilim, felsefe ve sanatın rolünü takdir etmesi gerekmektedir.

Eminim hepiniz küreselleşmeden bahsettiğimi anlıyorsunuzdur ancak bu küreselleşme, medyanın ve zamanımızın mali liderlerinin desteklediği türden tamamen farklıdır.

Eminim ki, insan faaliyetlerini sıralarken, bencil amaçlarla finansal güç biriktiren ticari faaliyetleri dışarda bıraktığımızı fark etmişsinizdir. İnsan ruhunun bu eğilimini, özünde kötü bir eğilim olarak görüyorum. Bu eğilim, insanlık daha yüksek bir bilinç durumuna ilerledikçe giderek azalacak ve sonunda ortadan kalkacaktır.

Söylediğim şu ki gezegen, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, tüm insanların köklerine ve geleneklerine hoşgörünün, birbiri için iyi niyetin küreselleştiği, yaşamın eşit fırsatlarla, farkındalık ve refah ile donandığı gerçek manevi küreselleşmeye hazırlanıyor.

Bunun bir ütopya olduğunu düşündüğünüze eminim, ancak birçok gerçek liderin sessizce gerçek İnsan Varlıkları için yeni çağı hazırladığını öngörebiliyorum.

Bu liderlerin yanı sıra, zulümden, ahlaksızlıktan, suçtan bıkmış, tüm çabasını ve enerjisini gerçek değerlerin ve gerçek mutluluğun arayışına yöneltmiş milyonlarca insan arasında da yaygın bir farkındalık zaten var. Dünya aslında şu andaki bilinç durumundan, bu durumu aşacak bir kuantum sıçramasına, büyük bir geçişe hazırlanıyor.

Bugün küreselleşmenin teşvik ettiği şey bu fikirlerin tam tersidir. Bu, insanların çoğunun, bizi beyinsiz müşterilere çevirmek isteyen, gezegendeki çok az sayıdaki ve güçlü kişilerce köleleştirilmesidir. Onların düşüncesi, köklerimiz olmaması, ahlakımızın ya da geleneklerimizin olmaması, hepimizin bir kıyma makinesinden geçmesine eşit derecede fakir, aynı derecede aptal, eşit derecede itaatkar olmamız ve adaletin güçlü bir azınlık tarafından uygulanması yönündedir. Çıkarlarına aykırı olmadığı sürece özgürlüğe izin verilecek ve yalnızca bizim için iyi olduğunu düşündükleri ürünleri daha fazla satın alma açgözlülüğü korumamıza izin verilecektir.

Bu tür küreselleşme planlarına en az direnç gösterecek herhangi bir ülkenin hükümeti, faşist, ırkçı veya diktatör olarak anılacak ve, ya sinsi ama tehditkar diplomasi araçlarıyla, savaşlarla ya da saldırganlıkla "ahlak ve düzen" adına yok edilecektir. Gerçek saldırganlar ve baskıcılar ise aslında "ahlaksız işlerine" devam etmekte özgür kalacaktır. Onlar için önemli olan, yıkım makinelerinin önceden hazırlanmış son versiyonunu satmak -ki bu şu anda işlenmiş uranyumdur- adaletsizliğe, sertliğe, öldürücülüğe hâlâ direnmeye cesaret edenlere korku salmaktır. Hepimizin aynı Tanrı'nın çocukları olduğumuzu unutan, zamanımızın süper güçlerinin Irak ve Kosova'da yaptıklarına bir bakın.



Kararlar tamamen bu karanlık düzeydeki faaliyetlere kalsaydı, insan ırkının yok edilmesi yalnızca bir zaman meselesi olurdu.. çok da uzun sürmezdi. Ama dediğim gibi, Yeni İnsan Varlığının ortaya çıkarak gezegene barış ve sağlık getirmesinin engellenememesini umuyorum.